

Schatten van het Koninkrijk
52 meditaties over de gelijkenissen

ds. J. Joppe

ISBN nummer 978 90 331 2787 8

€ 17,50

Naast de vele dagboeken is dit toch weer een unieke uitgave, want in 52 meditaties gaat ds. Joppe in op de gelijkenissen van de Heere Jezus. Ze lenen zich uitstekend voor het wekelijks lezen, zowel persoonlijk als in het gezin, maar ook bij een weekopening en –sluiting. Ds. J. Joppe is predikant in de Hersteld Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland.

De Heere Jezus heeft een derde van Zijn Woorden uitgesproken in de vorm van gelijkenissen. Een bekende onderwijsvorm in die dagen, ook bij de Rabbijnen. De Heere Jezus sloot daar bij aan. Voorbeelden uit het dagelijks leven helpen ons nog steeds om zaken uit Gods Woord beter te begrijpen en te onthouden. De schrijver vindt dat dit in iedere preek aan de orde moet komen. Al is het duidelijk dat de verlichting van de Heilige Geest onmisbaar is.

Ds. Joppe heeft in verschillende plaatsen over gelijkenissen gepreekt. Dit boek is een samenvatting van deze prekenreeks en is aangevuld met gelijkenissen, die niet aan de orde kwamen. Het uitleggen van gelijkenissen is niet eenvoudig. Een enkele keer legt de Heere Jezus Zelf de gelijkenissen uit, maar meestal heeft ds. Joppe biddend gezocht naar de betekenis van de andere gelijkenissen. Hij ontdekte het gevaar bij de uitleg, dat allerlei details vergeestelijkt gaan worden en de kernboodschap nauwelijks aan de orde komt.

Ik besluit met zijn laatste zin uit het Woord vooraf:

‘Het is mijn gebed dat de meditaties in deze bundel voor jong en oud tot een rijke zegen mogen zijn en dat de Parel van grote waarde (nog meer) mag gaan schitteren in ons van nature donkere zondaars bestaan’. Ik wens dit boek in veler handen. Het is een goudmijn, die vraagt om gedolven te worden.

Heel hartelijk aanbevolen.